

Preek 2-12-2018

Introductie (ds)

Het is nacht, duizenden jaren geleden. We bevinden ons in Jeruzalem, bij de poort van de stad. Twee nachtwakers bewaken de poort en kijken uit over de vallei, onder de sterrenhemel. Ze staan te turen, en mijmeren. Wat zeggen ze?

Goeienacht, wat is het toch donker in deze maanden he..?

Ja, ik zal blij zijn als het weer lichter wordt...

Ja, dat donker is echt niks aan, wat moet je ermee

was het maar altijd licht...

Ja, gewoon het donker afschaffen....., kou, ellende...

hup weg ermee...

Het is ook zo stil in de stad, nu het volk weggevoerd is.

De stad in puin.

Ik vraag me af: zou er nog wel een tijd van vrede komen?

Ja, het zijn echt donkere tijden,

het stormt in de wereld, iedereen is bang

We dromen van de Messias, de Mensenzoon die komt

maar hoe lang nog, wanneer komt Hij?

Ja, ik vertel het mijn zonen, mijn dochters,

Maar ik weet niet meer zo goed, of er ik zelf wel in geloof

dat de Messias komt,

en dan is alles licht en goed...

Ja, maar wat is er anders? In deze beroerd tijden...

dan grijp je elke strohalm, elk lichtpuntje aan...

Tja, ...

wat geeft moed om verder te kunnen...?

.....STILTE.....

Misschien is het net zoals dat visioen

dat die oude man Zacharia had.... tegelijkertijd....

Dat juist bij, en vanuit die dood-lijkende vijgenboom

knoppen ontstaan,

En dat TEN TIJDE VAN, dus juist IN de nacht....

licht ontstaat....

Mmmm, ja, dus eigenlijk dat er in het donker al iets gaande is,

Het donker als vroedkamer?

Dat het donker nodig is???

Zinvol???

Mmmmm

.....STILTE.....

Nou ja,... In het donker zie je wel niet veel...
Maar de sterren zijn duidelijker te zien, je gaat meer luisteren...

...en voelen.... En ruiken...

Ja, da's waar.... dat is met licht echt minder...

En slapen als het licht is... lukt jou dat?

Nee, klopt, je rust echt beter uit in het donker,
dan kan je er ook gemakkelijker aan toegeven dat je best moe bent...

En na een nacht lekker diepe slaap,
kan je tenminste weer met goede moed
en vol energie de dingen van de dag aan...

Ja, dan lukt het ook om helder te kunnen denken
hoe je dingen het beste kunt aanpakken,
keuzes maken wat belangrijk is en wat bijzaak...

Echt wel...

.....STILTE.....

Dat doet me denken aan een vrouw die ik ken...

O ja? Wat was daarmee dan?

Nou, ze werd ziek, echt heel erg...
Ze had bijna nergens meer energie voor...
...en dan een gezin met 2 kleine kinderen...

Tjonge....

En het bijzondere was...,
ze vertelde dat haar leven mooier was geworden...

Hoe kan dat nou...!!

Ze hadden keuzes gemaakt, rigoueus,
Dat kon ook niet anders...
Ze had gewoon niet meer puf...
Ze waren gestopt met alles wat niet echt belangrijk was,
...of waardevol in hun leven...
Hartstikke moeilijk natuurlijk, dat wel...
Het kostte hen ook echt wel een tijd hoor...

Ja, logisch...

"...en toch" – vertelde ze.... op die manier...
Was haar en hun leven nu ALLEEN nog gevuld...
...met dingen die ECHT belangrijk waren...
...waar ze echt heel bewust voor kozen
omdat het echt waarde had in hun leven...
En dat voelt echt heel fijn natuurlijk...

Zou dat dan het licht IN het donker zijn...???

Zou het dan OOK op die manier kunnen
dat God juist UIT het donker licht kan laten ontstaan??

....STILTE....

Dat donker zinnig kan zijn,
juist omdat je dan even stil gaat staan,
gewoon omdat het even niet meer anders kan?

Een andere richting op gaat kijken?

Ja, alsof je in de schaduw staat....
En je draait je om....
Dan is daar het licht...

Of... als iets – net als een gebouw –
een schaduw over jou werpt...
En je loopt er omheen....
Dan blijkt dat van die andere kant
op datzelfde gebouw het licht schijnt...

Als het je lukt het donker te verdragen...
Dat dan na een tijdje... andere mogelijkheden opduiken

Wel fijn als iemand naast je staat....
Dat je niet helemaal alleen bent...

Ja, zeker, maar dan dus niet om het donker “weg te maken”...
...zo bekeken zou dat eigenlijk zonde zijn...

Nee, inderdaad, gewoon om het donker te kunnen verdragen...
....en dan zo jezelf de kans te geven
om te ontdekken wat er voor nieuws uit tevoorschijn komt...

Erop vertrouwend dat God juist uit de donkerste duisternis....
...de prachtigste dingen kan laten ontstaan...

.....STILTE....

Kijk, in de verte begint het te gloren.

Ik heb wat brood en wijn mee,
laten we met elkaar het brood breken.

.....STILTE....